

# רפואה כנגד כל הסיכויים

פרופ' ראובן אור

## הסיפור שלי

סיפור מעורר השראה  
לשולחן השבת



**א**מנם לא זכיתי מעולם לפגוש את הרבי באופן אישי, אבל הייתה לו השפעה משמעותית עלי בכמה תחנות חשובות לאורך חיי. בילדותי, משפחתי התגוררה בפתח-תקוה והיה לנו קשר קרוב עם הרב דוד חנזין ע"ה, רבם של חסידי חב"ד בפתח-תקוה ומחשובי רבני חב"ד בארץ, שהיה נשוי לבת דודה של אמי. אני התרשמתי מאד מהדמות שלו, מהעוצמה שהוא הקרין, ומחסידות חב"ד בכלל, והוא שימש עבורי כמקור להשראה. מאוחר יותר בעקבות קשרי חיתון משפחתיים, הכרתי חסיד חב"ד נוסף, את המחנך הדגול הרב אלכסנדר בן נון וקיימתי אתו שיחות רבות. גם בשלב מאוחר יותר כשנזקק לטיפול רפואי, ראיתי כיצד נהג להתייעץ עם הרבי ואת ההמלצות של הרבי, וכל זה היה עבורי שיעור גדול באמונת חכמים, וגם הזדמנות להיווכח בגדלותו התורנית וברוח קודשו של הרבי.

חמי, הרב מאיר שוחטמן (שחם) ז"ל, זכה ללמוד תורה עם הרבי בצעירותו, בתקופה שבה שהו שניהם בפר"ז. מאז שמר על קשר רצוף עם הרבי, ביקר אצלו כמה פעמים וגם התכתב אתו. לקראת חתונתנו הוא כתב לרבי וביקש ברכה לחתונה, והרבי אכן בירך ואיחל לנו מזל טוב והצלחה לרגל הנישואים. לפני כשלושים שנה, כשהייתי עדיין רופא צעיר בתחילת הדרך בתחום השתלות מח עצם, עברתי חוויה שקשורה עם ברכה של הרבי מליובאוויטש, שהיה עבורי מקרה מכוון שהשפיע עמוקות על הגישה הטיפולית והמחקרית שלי, וממשיך ללוות אותי בעבודתי עד עצם היום הזה.

פנה אלינו בעל של אישה צעירה מצפון הארץ, אם לשת בנות, שסבלה מלוקמיה, סרטן הדם. היא אושפזה בבית רפואה בצפון ועברה סדרת טיפולים, אך ללא הועיל - המחלה שבה והתפרצה גם אחרי הטיפולים, והפכה אלימה ותוקפנית יותר, כשהיא גורמת נזקים קשים לגוף. הרופאים שם למעשה כבר הרימו ידיים וסברו שאין תקווה מאחר שמיצו את כל דרכי הטיפול המוכרות, על פי הפרוטוקולים המקובלים. בעלה של אותה אישה, שהיה מאד מדוכא מהמצב, פגש במסגרת עבודתו באנשי חב"ד מעפולה ושיתף

אותם בסיפורה של אשתו. הם הסבירו לו שאין מקום לייאוש, והציעו לו לכתוב לרבי על המקרה. תשובתו של הרבי הייתה תקיפה וחד משמעית: חייבים להתייעץ עם מרכז רפואי אחר, כי יש רפואה!

בעקבות תשובת הרבי החליט הבעל לצלצל למחלקה שלנו בהדסה, ובהשגחה פרטית הייתי אני זה שקיבל את הטלפון באותו היום. אחרי שפירט באוזניי את סיפורה של אשתו, את כל הטיפולים שעברה ואת מצבה הנוכחי, הוא הוסיף וציין שהוא לא סתם פונה אלינו, וסיפר שזה בהכוונתו של הרבי מליובאוויטש. עבורי באופן אישי, המידע הזה על המעורבות של הרבי הדליק איזשהו ניצוץ, ראיתי בדבריו מעין רמז שצריך לקלוט אותו ולהשתמש בו, ואמרתי לעצמי, "נכון שמיצו את כל הטיפולים המקובלים האפשריים, אבל פה צריך להשקיע מחשבה יתרה, לחשוב על משהו שאיש לא חשב עליו". אמרתי לו שברצוני לחשוב ולהתייעץ עם הצוות, ושנדבר שוב למחרת.

החלטת הצוות הייתה שעל אף המצב המורכב - חומרת המחלה וכישלונם של כל הטיפולים הסטנדרטיים - יש מקום

«

לקבל את החולה ולנסות טיפול ניסיוני לגמרי, קוקטייל תרופות שאמנם נוסה בתנאי מעבדה אך מעולם לא נוסה קודם לכן בטיפול בבני אדם.

כשאנשי חב"ד בעפולה דיווחו לרבי על כך שפנו להדסה ומסרו את שמי בתור הרופא שיטפל בה, הרבי שלח ברכה מיוחדת להצלחה ולרפואה שלמה. למרות שבקרב הצוות הרפואי הייתה ספקנות רבה לגבי סיכויי ההצלחה של הטיפול הניסיוני, שהיה יותר בגדר של גלגל הצלה אחרון שניתן להעלות על הדעת, אני באופן אישי הייתי מעודד מאד מברכתו של הרבי. חשתי התרוממות רוח והאמנתי שנוכה לראות כאן הצלחה ולעשות קידוש ה' בזכות ברכת הרבי שליוותה אותנו.

התחלנו בטיפול, וכעבור כשלושה, ארבעה שבועות החלו להיראות שיפורים קלים בבדיקות הדם. מצבה של החולה המשיך להשתפר אט אט וכך יכולנו להמשיך בטיפול התרופתי ובסופו של דבר גם לבצע השתלת מח עצם. התהליך היה ארוך וקשה, אבל ברוך השם כעבור כחצי שנה הסתיימו הטיפולים והיא החלימה לגמרי. היום היא כבר סבתא לשלושה נכדים ואני שומר על קשר אתה ועם משפחתה.

בשעתו, הייתה שמחה מיוחדת במינה, וכל מעגל המטפלים בכל הרמות הרגיש שקרה כאן נס גלוי. התחלנו הרי בתנאים כאלה שאיש לא חשב שטיפול זה יוכל באמת להצליח, והיה ברור לכולם שהייתה כאן סייעתא דשמיא מיוחדת.

באופן אישי ברכת הרבי היוותה בשבילי מעין הדרכה כללית, שבשום מצב אסור להרים ידיים ולהתייאש. "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם" - גם במצבים הקשים ביותר צריך להמשיך להתעקש ולנסות טיפולים ניסיוניים, לחפש ולבדוק אולי קיים מידע חדש. תשובת הרבי עיצבה את הגישה שלי והפכה להיות עבורי דרך חיים בסיסית ברפואה, במחלקה ובקליניקה מול מטופלים, במחקר וגם בהוראה, כשאני מלמד סטודנטים לרפואה שיהפכו להיות רופאי העתיד.

אני יכול לומר בביטחון שהעוצמה המיוחדת שמאפיינת את המחלקה שלנו, האומץ לנסות טיפולים חדשניים שהביאו לתגליות ושינוי מצבים של חולים - היא בזכות אותה גישה שלמדתי מהרבי לפני כשלושים שנה.

היה לנו מקרה אחר של בחור צעיר, בן של רב מאד חשוב, שסבל גם הוא ממחלה קשה של מח העצם. הוא קיבל סדרת

טיפולים, והתגובה שלו לטיפולים הייתה טובה מאד, אבל למרות זאת עדיין במחלה הזו קיימת הסכנה שהמחלה עלולה לחזור חלילה. בדרך כלל, הדרך היחידה למנוע את חזרת המחלה היא על ידי השתלת מח עצם. דא עקא, גם ההשתלה כרוכה בכל מיני סכנות וחששות - ובמקרה הזה הנתונים היו מאד לא ברורים, וגם לרופאים המומחים היה קשה מאד להחליט בשאלה האם צריך לבצע השתלה או לא?

המשפחה כתבה לרבי ופרסה לפניו את כל הנתונים, ואת השיקולים בעד ונגד, והרבי הכריע וענה שהבחור לא זקוק להשתלה. כך באמת היה, הבחור המשיך במעקב בלבד, וברוך השם זכה לרפואה שלמה. בשבילי זו הייתה הקלה גדולה לדעת שיש לנו את העצה ואת הברכה של הצדיק שקבע שאין צורך לבצע השתלה. אנחנו ניצבים לא פעם מול מצבים מורכבים, עם הרבה מכשולים, ובתחום שבו הידע שלנו מוגבל מאד ורב הנסתר על הנגלה, והברכה של הרבי הדגישה עבורנו את הרעיון של "רפוא ירפא" - שאמנם ניתנה רשות לרופא לרפאות, אבל הרפואה עצמה היא באמת בידי שמיים.

רופא' ראובן אור הוא מנהל מחלקת השתלת מח-עצם ואימונתרפיה של סרטן, במרכז הרפואי הדסה. הוא רואיין במשרדו בבית הרפואה הדסה בירושלים בחודש חשוון, תשע"ו (2015).

לזכות הורינו היקרים הרב יעקב ומרת בתיה שיחיו מינסקי הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

## השבוע לפני:

< תשי"ח (1958) — בשעה שמונה וחמישים בבוקר יום השבת, נכנס הרבי לפתע לאולם בית הכנסת ב-770 והודיע לרב דוד רסקין ש"מי שרוצה לשמוע חסידות, שייכנס לחדרי". כשלושים איש נכנסו לחדרו של הרבי, ובמשך חמישים דקות אמר הרבי מאמר חסידות. ט' באדר

< תש"נ (1990) — הרבי הגיה מאמר חסידות על מנת להוציא לאור לרגל יום השנה הראשון לפטירתו של גיסו הרב שמריהו גוראריה. ו' באדר

1. ספר השיחות תש"נ, עמ' 324. נדפס בספר המאמרים מלוקט. כרך ד, עמ' ריז-רכ

## לחיזוק התקשרות לכ"ק אדמו"ר

ההקדשות שלכם מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי. לפרטים נוספים ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל כתבו לנו: [sipursheli@jemedi.org](mailto:sipursheli@jemedi.org)

פריקט של



JEWISH EDUCATIONAL MEDIA

[sipursheli@jemedi.org](mailto:sipursheli@jemedi.org) | [myencounterblog.com](http://myencounterblog.com) | 03-9608018  
784 Eastern Parkway | Suite 403 | Brooklyn, NY 11213  
© כל הזכויות שמורות 2015

ההדפסה וההפצה לע"נ

הרה"ח ר' יהודה לייב בן ר' מרדכי ע"ה וזוגתו מרת איטא בת ר' שלמה ע"ה ביסטריצקי