

# לגלות את משימת חיי

הרב שרגא פיבל רימלר

## הסיפור שלי

סיפור מעורר השראה  
לשולחן השבת

לזכות שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה וילדיהם:  
שירה, אוריאל מנחם הכהן, הילה, אילה שיחיו אייזנברג  
יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

לחכות עם כל העניין עד לאביב. בהגיע האביב, נבחרתי, עם עוד תשעה מחבריי תלמידי הישיבה, לנסוע לארץ ישראל בשליחות מיוחדת. זמן קצר לאחר חג הפסח באותה שנה, תקפו מחבלים את בית הספר למלאכה שבכפר חב"ד, ורצחו חמישה תלמידים ואת המורה שלהם. הרבי שלח משלחת שתפקידה לסייע בהרמת מצב הרוח של החסידים תושבי הכפר.

הרבי לא הורה לי לצאת למשימה זו. הוא שאל אותי, "האם אתה רוצה לנסוע לארץ ישראל?" למען האמת, לא רציתי לנסוע, מאחר שהנסיעה הייתה כרוכה בסיכון מסוים, וידעתי שהוריי לא יהיו מרוצים מכך. לכן, עניתי תשובה מתחמקת, "אם הרבי מעוניין שאסע, אזי אני רוצה לנסוע". אך, לא זו התשובה שהרבי רצה לשמוע, והוא מיד הבהיר זאת: "אני שואל אותך". בתגובה, עניתי שאסע. הפעם הרבי היה מרוצה מתשובתי, והוא הבטיח לי, "אם תיסע לארץ ישראל, תמצא שידוך ראוי".

על פי התכנית, נועד הביקור שלנו בארץ לאורך ארבע שבועות, ובשבוע האחרון נסעתי לבקר את משפחתו של גיסי, ולא הצטרפתי ליתר הקבוצה שנסעה לבקר במקומות הקדושים. באותו ביקור הוצע לי שידוך. שמה היה ציפורה שניאורסאהן, והיא הייתה צאצאית ישירה של רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד. נפגשנו מספר פעמים, ומאחר שחשנו שנינו שקיימת התאמה הדדית, החלטנו לשלוח מברק אל הרבי ולבקש את הסכמתו ואת ברכתו לשידוך. תשובתו של הרבי הגיעה מיד: "שידוך שניאורסאהן נכון", ובנוסף הוסיף הרבי הוראה, "ביקור במקומות הקדושים".

נישאנו בז' באדר תשי"ז (1957), כאשר הרבי משמש מסדר הקידושין שלנו. הוא אמר את כל שבע הברכות תחת החופה, ואיחל לנו מזל טוב. הייתה זו דרך נפלאה להתחיל את חיי הנישואין.

אחרי החתונה עבדתי במשך זמן מה כעוזר מנהלי בוועדה הלאומית לקידום החינוך היהודי (NCFJE), אך הגיע שלב שבו פשוט לא הרווחתי מספיק כדי לפרנס את משפחתי, וכך נאלצתי להתחיל לחפש עבודה חלופית, מתאימה יותר. מישהו הציע שאקבל משרת רב בית כנסת, שכן היה לי

«



**ה**רבי עיצב את מהלך חיי במובנים רבים. הוא הדריך אותי בכל הנוגע להצעות השידוכים שלי, ייעץ לי בנוגע לאופן ההסתדרות בענייני פרנסה, והעלה את הקריירה הרבנית שלי על המסלול הנכון. אין קץ למידת הכרת הטוב שאני חש כלפי הרבי, והייתי רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כדי לספר כמה דוגמאות אישיות הממחישות את גודל האהבה והדאגה של הרבי לחסידים.

בתחילת שנות תשי" (1950), בעודי תלמיד בישיבת חב"ד בברוקלין, הייתי בדילמה קשה. אנשים הציקו לי ללא הרף בהצעות שידוכין שונות, וגם הוריי לא החמיצו שום הזדמנות כדי להזכיר לי שכעת אני כבר בגיל המתאים לנישואים. אולם, אישית לא הייתי בטוח שכבר הגיע העת להתחיל להתעניין בשידוכים, ולא ידעתי מה לעשות. החלטתי להיוועץ ברבי, ולקראת יום הולדתי העשרים ושלוש, כאשר נכנסתי אל הרבי ליחידות כפי שהיה נהוג אז, שאלתי האם נכון שאתעניין באחת מאותן הצעות שידוך. תגובתו של הרבי הייתה, "למה באמצע החורף?"

כלומר, הוא לא אמר "תלך על זה", ומצד שני הוא גם לא אמר, "זה לא בשבילך", הוא רק רמז שאם ארצה, אוכל

כישרון רטורי, והיטבתי לדבר בפני קהל. שאלתי את הרבי על כך, והוא עודד אותי ללכת בכיוון זה. אחר כך שאלתי אותו איך לאתר משרה פנויה. תשובת הרבי הייתה, "יש בתי כנסת רבים שבהם הרבנים עוזבים בעקבות עלייה לארץ. חפש מקום כזה".

היה לי חבר ששימש חזן באחד מבתי הכנסת, ודרך איגוד החזנים, נודע לו על קהילה בשכונת ברייטון ביץ' שבדיוק אז רבם תכנן לעלות ארצה - כאילו בתזמון מושלם, בדיוק כפי שאמר הרבי.

הגשתי מועמדות לתפקיד, והוזמנתי לראיון. כנראה שכישורי הדיבור שלי מצאו חן בעיניהם, שכן זמן קצר אחרי הריאיון קיבלתי את המשרה.

אף שלא היה לי ניסיון קודם בתור רב בית כנסת, הצלחתי במילוי התפקיד, במידה רבה בזכות ההדרכה שזכיתי לקבל מהרבי לכל אורך הדרך - מבלי שאמר לי מה לעשות, אלא בכך שוודא שאמלא את המשימה שלי נאמנה, ושאשאר ממוקד תמיד בדברים החשובים. למשל, הוא אמר לי, "אם תלמד יהודים אחרים תורה, אזי הקב"ה ידאג לכך שתהיה לך פרנסה טובה".

הרבי אמר לי פעם שמסירת שיעורי תורה חייבת להיות בראש סדר העדיפויות שלי, והוא דחק בי להגדיל ולהרחיב את מספר שיעורי התורה המתקיימים בבית הכנסת. תחילה התקיימו שיעורים רק בתלמוד ובהלכה, אך בעידודו של הרבי, הוספתי גם שיעור באגדות התלמוד מתוך הביאורים המובאים בספרי 'עין יעקב'. הוספתי גם שיעור חדש בתורה עם פירוש רש"י. זה לא היה רק שיעור שבועי, אלא הוא התקיים בכל יום שבו קראו בתורה - בימי שני, חמישי ובשבת - כך על פי הצעת הרבי. אחר כך הציע הרבי שאמסור גם שיעור יומי בספר המצוות של הרמב"ם. היה ביקוש די גבוה לשיעורים הללו, והצלחתי בתפקידי כרב.

בכל פעם שהתעוררו בעיות, הרבי תמיד יעץ לי להתמודד

אתן ישירות, ולא לנסות להתחמק. למשל, באזור שלי לא היה עירוב שכונתי, שנועד לאפשר לאנשים לטלטל חפצים בשבת מחוץ לביתם. למרות העדר העירוב, אנשים נטו להקל בדבר, והרשו לעצמם לטלטל חפצים, כאשר למעשה אסור היה להם. היססתי האם נכון שאצא נגד התופעה, מאחר שידעתי שעמדותי עלולה להכעיס כמה מהאנשים. שאלתי את הרבי איך עלי להתמודד עם המצב, והוא אמר לי, "אתה חייב לדבר על כך. אם לא תעשה זאת, אזי בהמשך הדרך אנשים יבואו אליך בטענות, 'אנחנו חיללנו שבת, ואתה לא הזהרת אותנו על כך'. הם יאשימו אותך. עשה זאת בעדינות, אבל אל תתעלם מכך. זו חובתך".

זו הייתה דרכו של הרבי - הוא תמיד היה ממוקד לחלוטין בדברים החשובים ביותר: בקב"ה ובתורתו, ובטובתו הרוחנית של כל יהודי. וזהו המסר שהוא הנחיל גם לחסידיו, באמצעות הדוגמה האישית שהראה.

במשך יותר מארבעים שנה, משמש הרב שרגא פייבל רימלר מנהיגו רוחני של 'המרכז היהודי ניו ברייטון', בשכונת ברייטון ביץ', שבברוקלין, ניו יורק. הוא רואיין באלפני 'המפגש שלי' בחודש אייר תשע"ג (2013).

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

## השבוע לפני:

< תש"ל (1970) — במכתב לד"ר יוסף בורג, יו"ר המפלגה הדתית לאומית בישראל, ומי שכיהן אז כשר הרווחה, מציע הרבי שיפעל לטובת הקמת בתי מחסה ייעודיים עבור בעלי צרכים מיוחדים בישראל, הבאים ממשפחות דתיות. אף שקיימים ריבוי מוסדות המיועדים לאוכלוסייה הכללית, אין אלו עונים על הצרכים הייחודיים של הקהילה הדתית. הרבי גם עודד את הד"ר בורג, שבצעירותו למד בישיבה, שיפרסם חידושי תורה שלו בממות תורניות, נוסף על מאמריו בענייני מדע וכדומה.<sup>1</sup> באדר ב

< תשמ"ג (1983) — בהתוועדות שנערכה לרגל ז' באדר, יום הסתלקותו של משה רבינו, עורר הרבי על כך שכל אחד ואחד יקבל על עצמו החלטות טובות בנוגע להוספה בלימוד התורה - "תורת משה עבדי".<sup>2</sup> ו' באדר

1 אגרות קודש כרך כו, עמ' שמו  
2 התוועדות תשמ"ג חלק ב, עמ' 1006



**ביום רביעי הקרוב,  
ו' באדר (21 בפואר)**

**אנא תרמו ברוחב לב לטובת הצלתם  
של עוד אלפים מהסיפורים יקרי-הערך הללו!**

[www.SaveTheStories.org](http://www.SaveTheStories.org)

פריקט של



**JEWISH EDUCATIONAL MEDIA**

sipursheli@jemedi.org | myencounterblog.com | 03-9608018  
784 Eastern Parkway | Suite 403 | Brooklyn, NY 11213  
© כל הזכויות שמורות 2015

ההקדשות שלכם  
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.  
לפרטים נוספים  
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל  
כתבו לנו: [sipursheli@jemedi.org](mailto:sipursheli@jemedi.org)