



לזכות שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה ולדיהם: שירה, אוריאל מנחם הכהן, הילה, אילה שיחיו אייזנברג יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

הצור תמים פעלו

הרב שלמה יעקובוביץ'



אחרי שסיימתי את לימודי בשיבת גייטסהד באנגליה, עברתי ללמוד בשיבה יוניברסיטי בניו יורק. במהלך לימודי שם, התיידדתי עם חסיד חב"ד בשם נחום וולוסוב, שהציע לי לבוא לפגוש את הרבי.

היה זה בשנת תשי"ג (1953), ובאותן שנים ראשונות למנהיגותו של הרבי, הייתה עדיין אפשרות לשוחח אתו באריכות. לכן, הגעתי אל הפגישה עם רשימה ארוכה של שאלות, ושהיתי במחיצתו שעתיים תמימות.

היה זה לילה שקט, ועל אף שחלף זמן רב מאז, אני עדיין זוכר היטב את הנושאים שעליהם שוחחנו.

הרבי ענה על שאלותיי בצורה מאוד רצינאלית, והוא לא חשש לומר "איננו יודעים". גיליתי ברבי אדם מאוד אינטליגנטי, ומאוד סימפטי - לא משהו שמנותק מהחברה המודרנית.

אני זוכר שהשאלה הראשונה ששאלתי אותו הייתה: "מהי בדיוק תנועת חב"ד? לא מצוי שום אזכור על אודותיה בתלמוד. היא התחילה רק לפני כמאה וחמישים שנה בתקופת אדמו"ר הזקן, בעל התניא. במה, אם כן, דוגלת תנועה זו? כיצד אמור להבין אותה אדם שאינו נמנה על שורותיה של תנועה זו?"

הרבי הגיב, "לא אענה לך על בדיוק על השאלה ששאלת, אך זאת אומר לך: היהדות היום נמצאת במגמת ירידה, וחב"ד נחוצה כדי לשנות את המגמה הזו".

הוא המשיך - וכאן אני מביא את תוכן הדברים, מבלי לדייק בניסוח שבו נאמרו - "העולם היום שונה מבעבר. העולם היהודי של אירופה המזרחית הוחרב, והעולם היהודי במערב נמצא במגמת ירידה - יש התמעטות בשמירת התורה והמצוות. זהו מצב טרגי. אולם, לחסידות חב"ד יש את היכולת להפוך את מגמת ההתמעטות הזו, ולעורר חיות מחודשת בעם היהודי. חסידות חב"ד מבארת כי מי שמסור כל כולו לעבודת ה', בכוחו להפיץ יהדות גם לזולת. ולימוד תורה בסגנון זה - לימוד הנובע מהמוח ומהלב - זהו מה שיהודים מוכנים לקבל".

היו לי שאלות נוספות, ולכן שיניתי את הנושא. שאלתי את הרבי, "מדוע חכמינו ז"ל או הנביאים לא המציאו המצאות משמעותיות? אנו מתייחסים אליהם במלוא הכבוד, אולם, איך זה שעם כל החכמה שלהם, הם לא המציאו דבר? למה השאירו לאחרים לגלות ולהמציא את החשמל, או תגליות פורצות דרך ברפואה או בטכנולוגיה?" על כך השיב הרבי כי, "הייעוד של בעלי המוחות התורניים הגדולים לא היה ללמד את הדברים הללו לעולם. לכל אדם גדול יש משימה ייחודית ומסוימת, והתחום שבו הם חידשו לא היה בטכנולוגיה. חשוב לרגע: האם ציפית שמשא רבינו יעלה להר סיני במעלית? ייתכן שזה היה אולי מקל עליו במידת מה - כשם שרמקולים יכולים היו לסייע לרבנים להפיץ את דבר ה' בעולם - אך, לא זה מה שהיה מצופה מהם, ולכן לא בכך הם השקיעו את כישוריהם".

השאלה הבאה שלי נגעה במידת הדיוק והאמת שבכמה מההתבטאויות של חז"ל. במקורותינו אנו מוצאים אמירות הסותרות לכאורה את המציאות, כפי שזו מוכרת לנו. למשל, הם קובעים כי לימוד התורה ושמירת המצוות מבטיחים

«

חיים טובים וארוכים. אולם, בפועל רואים שיהודים שומרי מצוות לוקים במחלות לא פחות מאחרים, ואנשים טובים סובלים באותה מידה כמו אנשים רעים.

הרבי פתח את תשובתו בהסבר כללי: "כאשר אנו מגיעים אל העולם הזה, אנו רואים רק חלקיקים ושברים ממנו. כאשר חברת בנייה מקימה בניין, אנו רואים בור פעור באדמה כאן; ואנו רואים אוסף של קרשים שבורים שם. אנו רואים ערימות של אבנים ושל עפר, והרבה בוץ... הכל נראה די מכוער ולא נאה במיוחד. רק אחר כך, אחרי שהבניין הושלם, כאשר כל דבר בא על מקומו, נראה הבניין במלוא יופיו. לכל דבר יש את מקומו ההגיוני. וזו המשמעות של הפסוק מהתורה המצוטט לעתים קרובות במהלך טקסי לוויה, 'הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט' - כלומר, רק כאשר יושלם פועלו של הקב"ה, או אז נוכל לראות כיצד כל דבר בא על מקומו המתאים והמדויק. כל עוד הרכיבים מפוזרים כל אחד לעצמו, מתקבל רושם מוטעה לחלוטין".

על פי אותו עיקרון ענה הרבי גם לשאלות ההמשך שהעליתי, "איננו מסוגלים לראות כרגע את התמונה המלאה. אנו, הנבראים, מאוד מוגבלים בהשוואה לבורא האינסופי. אנו מוגבלים בזמן, במקום ובעומק שאנו מסוגלים לראות. אנו רואים רק חלקיקים פה ושם. לכן, אין לנו את הזכות לשפוט". הוא לא התכוון לנסות להסביר מדוע קיימת סתירה זו או אחרת, ומדוע מתרחשים תופעות כאלו ואחרות. הוא רק אמר, "אין לנו את התשובות לשאלות הללו".

כשלעצמי, אני מחשיב תשובה זו כתשובה טובה ושקולה. אחרים היו אולי מנסים להסביר, ולצטט את דברי התלמוד לפיהם השכר של מי שסובלים בעולם הזה, ינתן רק בעולם הבא - אך הרבי לא הלך בדרך זו. "איננו יודעים את הכל", הוא אמר.

שאלתי אותו גם בנוגע למה שיקרה כאשר יבוא המשיח. במיוחד, רציתי לדעת בנוגע להקרכת קרבנות. הרי, אם נתחיל להקריב קרבנות בבית הכנסת, אנשים יקומו וילכו; הם לא יסכימו להשלים עם זה. או, מה יקרה כאשר ייבנה בית המקדש, והוא ישמש כמוקד המרכזי והבלעדי לעבודת ה'. האם אפשר להעלות על הדעת סגירתם של אלפי בתי כנסת?

תשובתו הייתה שידוע לנו שמשיח יחולל שינויים מסוימים בעולם הגשמי - כמו 'קיבוץ גלויות', כלומר, שבאמצעותו ישבו כל בני ישראל אל ארץ ישראל, וכן בניית בית המקדש - אולם, חשוב שנבין שמדובר יהיה

בעולם גשמי שונה. הוא הסביר, "אני אומר לך שכל הלך המחשבה של האנשים יהיה אז שונה לחלוטין. אני מסכים שהקרכת קרבנות זהו דבר שקשה להלום אותו בחברה שלנו כיום. אך הסיבה שזה קשה כל כך להעלות על הדעת, היא משום שאנו חושבים בהתאם לתפיסה הרווחת כיום. אולם, כאשר יבוא המשיח, כל זה ישתנה מן הקצה אל הקצה - אנו נתחיל לחשוב במושגים שונים לחלוטין. ולכן, השאלות הללו פשוט לא יהיו רלוונטיות אז".

כך נמשכה שיחתנו, ואני יצאתי משם עם התרשמות עמוקה מדמותו של הרבי.

כעבור שנים רבות, הגעתי פעם לאחת ההתוועדויות שנערכו במרכז חב"ד העולמי. עמדתי בצד בשעה שהרבי יצא מהאולם, וכאשר הוא חלף על פניי הוא הבחין בי. "יעקוביץ' ", אמר הרבי, "האם אתה זוכר את השיחה שלנו?" הופתעתי מהשאלה, ומכך שהוא עדיין זכר זאת אחרי כל השנים הללו, ועניתי, "כן, כן, כמוכן שאני זוכר. ואני גם מלא הכרת תודה על כך".

כך, גם עד עצם היום הזה.

מאז שנת תשל"ו (1976), מכהן הרב שלמה (סלומון) יעקוביץ' כמנהל בבית הספר הדתי 'עץ חיים' בטורונטו, אונטריו, שם הוא רואיין בחודש סיון תשע"ב (2012).

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

השבוע לפני:

< תשי"ג (1953) — במכתב להנהלת "קופת בחורים", קרן התומכת לכללית בתלמידי ישיבת "תומכי תמימים", הביע הרבי את תמיהתו על כך שהם מגבילים את הוצאותיהם בהתאם להיקף ההכנסות, ומציין כי ככל הנראה זהו המוסד היחיד בחב"ד הנוהג כך. הרבי מעוררם בדבר מידת הביטחון, וקורא להם להגדיל את פעילות הקרן בהתאם לצרכים, גם מעבר לסכום הזמין בקופה, ומסביר כי דווקא זוהי הדרך להגדיל גם את היקף ההכנסות. בתור התחלה, מצרף הרבי למכתבו זה תרומה לקרן. כ"ז בניסן

1 אגרות קודש חלק ז, עמ' רכט

ההקדשות שלכם
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

לפרטים נוספים
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
כתבו לנו: sipursheli@jemedi.org

פריקט של



JEWISH EDUCATIONAL MEDIA

sipursheli@jemedi.org | myencounterblog.com | 03-9608018

784 Eastern Parkway | Suite 403 | Brooklyn, NY 11213

© כל הזכויות שמורות 2015