

הסיפור שלי

סיפור מעורר השראה
לשולחן השבת

לזכות שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה וילדיהם:
שירה, אוריאל מנחם הכהן, הילה, אילה שיחיו אייזנברג
יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

עשה טוב!

הרב חיים שניאור ניסנבאום



אף שבאתי מבית מסורתי, רק בגיל שש עשרה התחלתי להיות שומר תורה ומצוות. היה זה בשנת תשכ"ח (1968), כאשר הרב שמואל אזימוב ז"ל הגיע לצרפת בתור שליחו של הרבי מליובאוויטש, והחל בעבודת הקירוב שלו בקרב יהודים צעירים בפריז. הייתי אחד מאלו שלמדו אתו חסידות, והושפעתי ממני עמוקות.

בשנת תשל"ב (1972), הצטרפתי אל קבוצה של צעירים שהביא הרב אזימוב לניו יורק כדי לפגוש את הרבי. כולנו סיימנו זמן קצר קודם לכן את מבחני הבגרות שלנו כדי להיות זכאים ללימודים אוניברסיטאיים, אך רצינו ללכת ללמוד בישיבה מאחר שהפכנו באותה עת כבר לחסידי חב"ד. לכן, שאל הרב אזימוב את הרבי בשמנו מה עלינו לעשות.

ראיתי את תשובתו של הרבי. בתשובה היו רשומים שתי רשימות של שמות - של אלו שצריכים ללכת ללמוד בישיבות, ושל אלו שילכו להירשם ללימודים באוניברסיטה. אלה שיועודו ללמוד באוניברסיטה היו אמורים לעסוק בפעילות קירוב בקמפוס, וגם להקדיש חלק מזמנם ללימודים בישיבה. אני הייתי בקבוצה השנייה, והלכתי ללמוד לימודי חול - משפטים ומדעי המדינה, על פי הוראת הרבי - ובזכות זה בסופו של דבר קיבלתי משרה מטעם ממשלת צרפת.

במהלך אותו ביקור ראשון בניו יורק, זכה כל אחד מאתנו להיכנס לרבי ליחידות, ובה יכולנו לשאול אותו שאלות אישיות. אלו נמסרו מראש על גבי פתק, המכונה 'צעטל' ביידיש. אני נזכר שכאשר הוכנסתי לחדרו של הרבי, הייתה לפני ערימה גדולה של פתקים כאלו על שולחנו, והוא שלף את שלי מתוך הערימה. אין לי מושג כיצד הוא ידע לזהות מיידית את הפתק הנכון מתוך רבים כל כך, אך הוא לא חיפש אחריו - הוא פשוט שלף אותו משם.

אחר כך ענה הרבי על כל אחת משאלותיי - באריכות ובפירוט - כשהוא מתנסח בצרפתית רהוטה. שאלתי אז שורה של שאלות של בחור צעיר בתחילת דרכו בשמירת מצוות ובלמוד החסידות - שאלות בענייני עבודת ה', איך להתקרב יותר לקב"ה, והרבי התייחס לכל אחת משאלותיי בסבלנות רבה. אחת ההוראות שנתן לי אז היה ללמוד תניא בעל פה, ועד היום אני מקפיד לחזור תניא בעל פה, בעיקר לפני הכניסה לאוהל או לחדרו של הרבי.

אותה פגישה ראשונה עשתה עלי רושם חזק, ובשנים הבאות הקפדתי לבוא לניו יורק לעתים קרובות ככל שהתאפשר לי - כמעט בכל שנה, ולפעמים פעמיים בשנה. באחת הפעמים שנכנסתי ליחידות בשנים הבאות, שיתפתי את הרבי בבעיה שהעיקה עלי. כבר התחלתי אז לעסוק בעבודת קירוב ודיברתי בפני קבוצות, אבל לא הייתי בטוח אם עלי להמשיך בכך. אמרתי לרבי, "אני לא יודע אם יש לי מספיק אהבת ישראל הדרושה לעבודה הזו. אני מרגיש שאני לעתים מביט על אנשים מלמעלה למטה, ואני חושש שזה יגרום לי להיות גאותן. אולי עדיף שמישהו אחר יחליף אותי".

הדילמה שלי הייתה רצינית מאוד, והשתדלתי להיות כן לחלוטין. אכן, לא הייתי יכול אפילו להעלות על דעתי שביכולתי להסתיר משהו מהרבי. הוא ענה לי כך: "עליך לעשות את כל מה שטוב".

אני הבנתי שכוונתו שלא לשאול שאלות; שאעשה את מה שטוב, מאחר שזה העיקר - לא מה שאני מרגיש, אלא מה שאני עושה בפועל.

הרבי המשיך: "לכן, כאשר אתה רואה שיש עניין טוב שצריך להיעשות, אל תהסס. עשה אותו... וכך תשמע דוגמה חיה לאחרים". הרבי רצה שאהיה פעיל ושאשמש מודל

«



מיזם מיוחד לשימור זיכרונות ועדויות על חייו ופועלו של הרבי מליובאוויטש. סיפור זה הוא אחד מני רבים שתועדו על ידינו בראיונות וידאו לאורך השנים. נכון להיום, מצויות בידינו מעל 1500 עדויות מכלי ראשון. אף שהשתדלנו כמיטב יכולתנו לאמת כל פרט, תוכנם של הסיפורים משקף את דברי הרבי כפי שאלו הובנו בשעתו על ידי השומעים והשתמרו בזיכרונם.

MY ENCOUNTER
with the REBBE

לחיקוי בהקשר זה; מדבריו השתמע ששני הדברים הללו ישלימו זה את זה.

מאז, בכל פעם שמישהו מבקש ממני לעשות משהו טוב, אני מרגיש שאינני יכול לסרב. לא משנה אם הדבר מעניין אותי או לא. אינני מסוגל לסרב לעשות משהו טוב משום שזה מה שהרבי הורה לי לעשות.

הרבי המשיך ואמר, "בנוגע לאהבת ישראל שלך, עליך ללמוד את החוברת הנקראת 'קונטרס אהבת ישראל' שיצאה לאור זה עתה. למד אותה פעמיים או שלוש, ותתחיל לראות את הזולת באור אחר לגמרי."

כך עשיתי. קראתי את הקונטרס שלוש פעמים, והרבי צדק - התחלתי להביט על אנשים בצורה שונה לגמרי. הפגישה הזו עם הרבי שינתה לחלוטין את הצורה שבה התייחסתי אל העולם הסובב אותי.

אני נזכר שפעם שאלתי את הרבי ביחידות איך אוכל להיות יותר בשמחה, להתנהל בחיי באופן מאושר יותר. סיפרתי לו שאני לא טיפוס עליו מטבעי, ועניין השמחה היה קשה במיוחד עבורי, מאחר שאף פעם לא הייתי מרוצה מההישגים שלי.

הרבי ענה לי בפשטות: "כאשר אתה חש חוסר שמחה, עליך להזכיר לעצמך שאינך אלא יצור קטן שבורא העולם העניק לו את היכולת ואת הזכות להתחבר אליו באמצעות מצוות התורה".

עד היום, בכל פעם שאני חש מדוכדך, אני חושב על מילותיו של הרבי וזה משנה את כל הגישה שלי.

בהזדמנות אחרת, אחרי שכבר הייתי נשוי, באתי אל הרבי במיוחד כדי לדון בנושא פרנסתי. הוצעה לי משרה טובה מזו שבה עבדתי - תפקיד ניהולי בשירות ממשלת צרפת - ושאלתי את הרבי אם יהיה זה נכון לקבל את ההצעה.

תשובתו של הרבי הפתיעה אותי. "זה לא יהיה רעיון רע עבורך להחליף משרה", אמר הרבי, "אבל עליך להקפיד בנושא שמירת השבת, במיוחד בערב שבת".

תשובה זו התמיהה אותי, שכן, כבר שמרתי שבת מזה תקופה, וזה בהחלט לא היה משהו שהיה בכוונתי להפסיק לעשות.

אולם, לא היה לי מושג שאני עומד לעמוד בפני מבחן לא פשוט.

הממונה עלי במשרד הממשלתי היה אדם אנטישמי שרצה להכריח אותי להישאר עד שעה מאוחרת במשרד בימי שישי בחורף, כשהימים קצרים והשבת נכנסת מוקדם. כשאמרתי

הכוח לחבר באמת!
העולם זקוק לך ולתפילין שלך:
הצטרף כעת Tefillinwrapp.com




חדש!
ארבעים ואחד אנשים משתפים ברגעים מעוררי השראה על הרבי מליובאוויטש, מתוך מיזם התיעוד ההיסטורי 'המבגש שלי עם הרבי'.
להזמנות: JEM.CO.IL ובחניוני הספרים המובחרות




בסיוע חברי
THE JEM FOUNDATION
ואתה תצוה... להעלות נר תמיד

לו שעלי לצאת, הוא אמר, "בשום פנים ואופן לא, אינך רשאי לעזוב".

חזרתי למשרדי והחלטתי לצאת בכל זאת. אך הוא צפה זאת מראש, ונעמד ליד דלת משרדי כשניסיתי לצאת. לא ידעתי מה לעשות. לא מזמן התחנתתי, והייתי זקוק למשרה הזו. אך איזו עוד ברירה עמדה בפניי? פשוט לקחתי את חפציי ויצאתי. כשאותו אדם ראה אותי עוזב, הוא נדהם מהחוצפה שגיליתי, להמרות כך את פיו. הוא החל לצעוק, "למה אתה הולך?" ואני עניתי, "אמרתי לך שאינני יכול להישאר, זה בכלל לא נתון לדיון".

הוא הזהיר שיהיו לכך השלכות, אבל ביום שני, כשציפיתי לקבל הודעת פיטורין, נקראתי אל המנהל וזה הודיע לי, "מעתה, לא יהיו לך שום בעיות ותוכל להשתחרר בימי שישי אחר הצהריים".

אין לי שום מושג מאיפה זה הגיע. כל מה שאני יכול לומר הוא שהרבי צפה זאת מראש, ושהברכה שלו סייעה לי לעבור את האתגר הזה בשלום.

מאותו יום והלאה, בכל התפקידים השונים שמילאתי - וכולם היו במסגרת משרדי הממשלה - מעולם לא הייתה לי שום בעיה לצאת מוקדם בימי שישי כשהייתי צריך.

מוזה שנים רבות עובד הרב חיים שניאור ניסנבאום במסגרת השירות הדיפלומטי של ממשלת צרפת. הוא גם סופר, המתרגם בין היתר את הפקות הווידיאו של הרבי לצרפתית, ומשמש גם כמנהיגה הרוחני של קהילת 'בית חיה מושקא' בפריז. הוא רואיין בחודש סיון תשע"ה (2015).

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

השבוע לפני:

תשי"ב (1951) — הרבי הנהיג לראשונה התוועדות ביום ב' של ראש השנה. הרבי התבטא כי למרות הקושי להנהיג דבר חדש שלא ראה אצל חותנו אדמו"ר הרי"צ, רצונו לסעוד עם הקהל סעודת יום טוב בצוותא. הרבי קרא לקהל ליטול את ידיהם וחילק מהחלה שלו למסובים. בסוף ההתוועדות בירכו ברכת המזון על כוס יין, ואחרי ערבית חילק הרבי מה"כוס של ברכה" לנוכחים. ב' בתשרי

1 תורת מנחם, כרך ד, עמ' 8

ההקדשות שלכם
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

לפרטים נוספים
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
כתבו לנו: sipursheli@jemedi.org