

לעשות נחת לרבי הרב אליעזר ליכטשטיין

הסיפור שלי

סיפור מעורך השראה
לשולחן השבת

לזכות שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה וילדיהם:
שירה, אוריאל מנחם הכהן, הילה, אילה שיחיו אייזנברג
יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

העומר, גם לא בל"ג בעומר". (אגב, בשנים מאוחרות יותר, הסיור הרבי את כל ההגבלות לגבי תאריכי חתונה, למעט אלו האסורים על פי הלכה כמובן.)

התפלאתי מכך שהרבי מדבר אתי לגבי ל"ג בעומר כשאמרתי במפורש שהחתונה צפויה להתקיים אחרי שבועות. רק אחרי שחזרתי ארצה התברר שהאולם שבו קבענו את החתונה לאחר שבועות ביטל את האירוע מסיבה כלשהי, ונאלצנו להתחיל לחפש מועד חלופי פנוי באולם אחר. אחת האפשרויות שמצאו הייתה בל"ג בעומר, ואז נזכרתי בדברי הרבי והבהרתי את ההסתייגות שלי. ב"ה הצליחו בסוף למצוא מועד פנוי אחרי שבועות באולם אחר, אבל מסתבר שהרבי חזה את כל העניין מראש.

בתחילה אמר לי הרבי שמאחר שהכלה נמצאת בארץ, מן הראוי שאשאר בניו יורק עד החתונה. "את ההלכות הנצרכות הרי תוכל ללמוד גם כאן, ותוכל להתכתב עם ההורים והמחותנים לשאול אם צריכים אותך לצורך ההכנות לחתונה". אבל אחרי שסיפרתי לרבי שהוריי לא רצו שאסע כלל, ושבינתיים דחיתי אותם לעוד שבועיים, הוא הורה לי לנסוע חזרה מיד אחרי פורים. הרבי גם נימק את הוראתו, "לשהות באותה עיר עם הכלה, זו שאלה האם יש בכך איסור דאורייתא או דרבנן [מצד חשש איסור 'ייחוד'], אבל מחלוקת - זהו בוודאי איסור מהתורה, כמו שרואים מקורח ועדתו". אחר כך החל הרבי להרעיף עלי ברכות לחתונה.

אחרי שחלפה מעל שנה וחצי מאז חתונתנו וטרם זכינו להתברך בילדים, ביקרנו אצל רופא מפורסם בשם פרופ' ברקוביץ, שקבע שאשתי לא תוכל ללדת לעולם. "כמו שייגדלו לי שערות על כף היד, כך תוכלו ללדת ילדים", אמר. החלטנו לנסוע יחד לרבי לחודש תשרי תשל"ז (1976), ולבקש את ברכתו של הרבי. התור שנקבע לנו ליחידות היה לשעה אחת בלילה, אבל בפועל, העדפנו להיכנס אחרונים, וכך יצא שרק בעשרה לארבע נכנסנו ליחידות.

היחידות כולה ארכה כעשר דקות, ובמהלכה הרבי שוחח איתנו בקשר לעבודה החינוכית שבה עסקנו שנינו. כשסיפרנו לרבי את דבריו של הפרופ' ברקוביץ, וביקשנו את ברכתו, הוא הזכיר את מאמר חז"ל על הפסוק "ושנתם לבניך" - "לבניך - אלו התלמידים", והוסיף, "אך אני מתכוון 'בניך' כפשוטו!" לאורך אותה יחידות הרבי חזר על המילים הללו שלוש פעמים! יצאנו בשמחה גדולה, וכשחזרנו ארצה, ביקרנו אצל פרופסור אחר, ובעקבות טיפול שנתן אשתי נכנסה להיריון. לקראת הלידה, ובעקבות כל הבעיות שהיו, רצה חמי שילווח אותנו רופא פרטי - ובמי הוא בחר? בפרופ' ברקוביץ. כשבאנו אליו הוא התקשה להאמין למראה עינינו.

«



המוצא שלי ממשפחה ליטאית מיוחסת. סבא רבא שלי היה רבי הברוך בער ליבוביץ', מבכירי תלמידיו של רבי חיים ממריסק. בצעירותי למדתי בישיבת קמניץ בירושלים, אך בשנת תשכ"ט (1969) זכיתי להשתתף בשיעור תניא שהתקיים בביתו של הרב יוסף סגל, וכך התחלתי להתקרב לחב"ד. בהמשך נוצר קשר עם המשפיע הרב חיים שלום דייטש, וקבענו שיעור בחסידות כמה פעמים בשבוע באחד מבתי הכנסת בסמוך לישיבת קמניץ. היינו נפגשים בשעה חמש לפנות בוקר, כדי להספיק לחזור בזמן לתפילה בישיבה.

כך הלך הקשר שלי לחב"ד והתהדק, עד שבשלב מסוים הייתי משתתף בקביעות בסדרי חסידות בישיבת חב"ד 'תורת אמת', וכשהרבי שלח לכבוד י"א ניסן תשל"ב ספרי תניא לחלוקה לתלמידי הישיבה, ההנהלה החליטה שגם אני צריך לקבל. קדמה לכך הוראה מהרבי שהשתתפתי בקבועה בסדרי החסידות בישיבה צריכה להיות בידיעת ההורים שלי.

בשנת תשל"ה (1975) באתי בקשרי השידוכין, ולמרות התנגדותם של הוריי הצלחתי לנסוע לרבי, ובכ"ח שבט זכיתי להיכנס לראשונה ליחידות. עם כניסתי בירכתי ברכת "שהחינו", ואחרי שענה אמן על ברכתו, שאל הרבי לגבי מועד החתונה. כשעניתי שהמועד שנקבע הוא אחרי חג השבועות, אמר לי הרבי, "מן הסתם אתה יודע שמנהגנו שאין מתחתנים כלל בימי ספירת



מיזם מיוחד לשימור זיכרונות ועדויות על חייו ופועלו של הרבי מליובאוויטש. סיפור זה הוא אחד מני רבים שתועדו על ידינו בראיונות וידאו לאורך השנים. נכון להיום, מצויות בידינו מעל 1500 עדויות מכלי ראשון. אף שהשתדלנו כמיטב יכולתנו לאמת כל פרט, תוכנם של הסיפורים משקף את דברי הרבי כפי שאלו הובנו בשעתו על ידי השומעים והשתמרו בזיכרונם.

MY ENCOUNTER
with the REBBE

לספרייה, למקום שבו היה שמור הסיפור כדי לצלם את אותו עמוד. שלחו לי את הצילום ואני מסרתי לאותו חוקר.

כעבור זמן, הייתי מקבל מהרב גרונר מידי בוקר רשימה של כמאתיים תשובות עבור אנשים מכל רחבי הארץ! התחלתי בטלפונים משעת בוקר מוקדמת עד שתיים בצהריים, אז יצאתי ללמד ב'תורת אמת'. סייע לי בכך גם הרב חיים שלום סגל מעפולה, שגם לו היה מכשיר פקס, והייתי מעביר אליו בכל בוקר חלק מהתשובות. הקדשתי לכך שעות ארוכות, אבל קשה לתאר את השמחה שהייתה לאנשים שזכו לקבל מענה או ברכה מהרבי.

אחרי ה'דין נצח' - הניצחון הגדול במשפט הספרים בה' טבת תשמ"ז (1987), דיבר הרבי שיחה נוקבת בעשרה בטבת, וביקש שבתור הכנה לקראת י' שבט שכל אחד ידווח על החלטות טובות שהוא מקבל על עצמו. מאות מאנ"ש הגיעו לביתי לשלוח פקס לרבי, אך מכולם הייתי היחיד שזכה לקבל תשובה מהרבי - "אזכיר על הציון". אחת ההחלטות שדיווחתי לרבי הייתה שאני מקבל על עצמי להוסיף בזמן שאני מקדיש למסירת התשובות לאנשים, ומכך למדתי על החשיבות שהרבי מייחס לדבר.

אני חושב שאחת הזכויות שהיו לי אצל הרבי הייתה העובדה שסיגלתי לעצמי הרגל לכתוב לרבי בקביעות בשורות טובות - לאו דווקא פעולות שלי, אלא כל דבר שהייתי רואה ושידעתי שיסב לרבי נחת. כשנודע לי מהרב גרונר שקריאת כתב יד מקשה על הרבי, רכשתי מעבד תמלילים, והייתי כותב בפונט גדול ומרווח, כדי שלרבי יהיה קל לקרוא. כמעט מדי יום הייתי מקפיד לשלוח לרבי דו"ח מפורט, ובנוסף גם מצרף פתק עם תקציר מתומצת בראשי פרקים. כמה פעמים זכיתי לקבל תשובות מהרבי, ופעם אחת הרבי אפילו בירך אותי על עניין פרטי כלשהו שכלל לא כתבתי עליו. גם היום אני מקפיד - וכך גם אומר לאחרים - להמשיך לכתוב בשורות טובות לרבי, לא רק בקשות, ולשלוח לאוהל הקדוש.

הרב אליעזר ליכטשטיין הוא איש חינוך וותיק ומפעילי חב"ד הכולטים בירושלים. הוא רואין בביתו בירושלים כחודש שבט תשע"ט (2019).

דודפס ומתופץ באה"ק ע"י צעירי אמרת חב"ד / המרכז לעזרי שלוחות טל' 03-373-1777

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

השבוע לפני:

< תשמ"ה (1984) — הרבי נפגש עם שני בניו של האדמו"ר מלעלוב ופמלייתם, ודיבר עמם שעה ארוכה על מעלת ארץ ישראל וערי הקדוש צפת וחברון. בהמשך יצאו מהחדר כל המלווים ונשארו רק שני הבנים לשוחח ביחידות עם הרבי במשך כשעה. בסיום היחידות, ליווה אותם הרבי עד פתח חדרו. כ"ד במרחשוון

1 תורת מנחם, כרך א, עמ' 675

ההקדשות שלכם
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.
לפרטים נוספים
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
כתבו לנו: sipursheli@jemedi.org

כעבור כשנתיים נולד בנו השני אחרי שאשתי עברה שוב את אותו טיפול, ואחר כך היא ילדה עוד שבע לידות ללא טיפולים! בכל אחת מהלידות היו לנו סיפורים של השגחה פרטית מופלאה, ואגב, כל תשע הלידות היו בניתוח קיסרי - וב"ה כמה מאותם ילדים משמשים היום שליחים של הרבי ברחבי העולם.

כאמור באותה יחידות דיבר איתנו הרבי בנושא עבודתנו החינוכית, ואז הוא גם הורה לנו לנצל את הניסיון שלנו בתחום ההוראה וההדרכה, ולהתחיל לעסוק בהדרכת חתנים וכלות.

אני גם ניהלתי מזה כמה שנים, עוד לפני שהתחתנתי, ישיבת ערב ומסיבות שבת לבנים בבית הכנסת 'צמח צדק' שבעיר העתיקה בירושלים. הייתה לנו שם הצלחה גדולה, ובשנת תשל"ד (1974) אחרי דו"ח מפורט ששלחתי לרב חודקוב, הורה הרבי להעביר לנו סכום של חמש מאות דולר לטובת פתיחת מסיבות שבת גם עבור בנות.

ניצלתי את ההזדמנות הזו וסיפרתי לרבי שלעתים יש לי 'פחד קהל', וקושי לעמוד ולדבר בפני הילדים. הרבי אמר לי לחזור בעל פה על פרק מ"א בתניא, ואחר כך פנה אל אשתי ובחיוך על פניו אמר, "בפני הקב"ה אין לו כזה מורא..." - כלומר, אם מהקב"ה אתה לא ירא כל כך, מה יש לך לפחד מפני הילדים?

באמצע שנות תשמ"מ (1980) סייעתי לארגון 'כולל חב"ד', ובעקבות כך קיבלתי מהרב שלום דוכמן, מנהל כולל חב"ד, מכשיר פקס לביתי. מכשיר כזה היה אז דבר נדיר, והיה מהבודדים בכל ירושלים. בעקבות כך החלו אנשים להגיע לביתי כדי לשלוח מכתבים ושאלות אל הרבי. בתחילה היו באים עשר, עשרים איש ליום, אך בהמשך זרם הפונים גבר, והמזכיר הרב גרונר קיבל רשות מהרבי להעביר ישירות אלי את התשובות. את המכתבים שאנשים כתבו לא ראיתי - הייתי שולח בפקס ומחזיר להם - אבל את התשובות קיבלתי בצירוף שם ומספר טלפון, והייתי מתקשר למסור את תשובת הרבי.

לא רק חסידי חב"ד פנו אל לרבי, אלא יהודים מכל שכבות הציבור, ליטאים וחסידים, דתיים ושאינם. אני יכול להזכיר לדוגמה את הפסיכולוג הנודע פרופ' ראובן פורשטיין שהיה מקבל מדי כמה ימים תשובות מהרבי. מסתבר שהוא היה מפנה לרבי בקביעות שאלות שונות בחינוך. פעם אחת נפגשנו במקרה בטיסה מארה"ב. לא הכרנו, אבל שהינו שנינו באזור העישון בירכתי המטוס, וזיהיתי את קולו מהטלפונים התכופים שהייתי מתקשר אליו. הוא החל לספר שם שעה ארוכה בהתפעלות ובהערצה על השאלות הקשות בחינוך שהוא מפנה לרבי, ועל התשובות הייחודיות שקיבל.

דוגמה נוספת הייתה חוקר חשוב מהאוניברסיטה העברית, אדם לא דתי, שהיה מקבל תשובות מעניינות מהרבי. פעם הוא העז וביקש מהרבי שישלח לו צילום מסידור הבעש"ט המצוי בספריית חב"ד, שבו מופיע בברכת המזון הנוסח "מידו... הגדושה" - בג', לו הוא נזקק כתימוכין לאחד ממאמריו. הרבי שלח את אחד הספרנים

הכוח לחבר באמת!
העולם זקוק לך ולתפילין שלך.
הצטרף כעת Tefillinwrapp.com




חדש!
ארבעים ואחד אנשים משתפים ברגעים מעוררי השראה על הרבי מליובאוויטש, מתוך מיזם התיעוד ההיסטורי 'המבגש שלי עם הרבי'.
להזמנות: JEM.CO.IL ובחניוני הספרים המובחרות




בסיוע חברי
THE JEM FOUNDATION
ואתה תצוה... להעלות נר תמיד