

הסיפור
שליסיפור מעורך השראה
לשולחן השבתלזכות שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה וילדיהם:
שירה, אוריאל מנחם הכהן, הילה, אילה שיחיו איזנברג
יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמןהדרך לחזק
את שלום העולם

הרב שמואל גרייזמאן



הרב גרייזמאן במעמד
סיום הכתיבה והכנסת
ספר התורה החמישי
של ילדי ישראל,
נושא את ספר התורה
בראש התהלכה

ב"א נסין תשמ"א (1981) ציין הרבי את יום הולדתו השבעים ותשע בהתוועדות פומבית, בה הוא דיבר על 'צבאות ה' , ארגון הילדים שייסד כחצי שנה קודם לכן. הרבי אמר כי תפקידו של ארגון זה הוא לעודד ילדים להוסיף במעשים טובים כדי לזרז את ביאת המשיח. אולם, 'צבא' זה של ה' מפוזר על פני העולם כולו, והדרך היחידה לקבץ יחד את כל הילדים, ולהשיג אחדות אמיתית, היא באמצעות התורה.

לכן, הציע הרבי לכתוב ספר תורה מיוחד, שרק ילדים יוכלו לרכוש בו את אותיות. כך יתאחדו הילדים באמצעות ספר תורה זה - ספר התורה של ילדי ישראל.

הרבי הוסיף שמיזם זה לא רק יאחד את הילדים, אלא גם יוסיף ברכה מיוחדת לעם ישראל כולו, בשעה שבו הוא זקוק לתוספת ברכה יותר מתמיד.

הרבי פירט והורה שכתובת הספר תחל מיד, ושהדבר יתבצע בארץ ישראל, "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה", ובפרט, בירושלים עיר הקודש. הרבי ציין שירושלים מסמלת יותר מכל את האחדות, שכן בניגוד ליתר חלקי ארץ הקודש, ירושלים מעולם לא חולקה בין השבטים. יתרה מכך, הרבי ביקש שספר התורה יכתב בבית כנסת חב"ד ההיסטורי הממוקם בין החומות, בעיר העתיקה שבירושלים, ונקרא על שמו של האדמו"ר השלישי בשושלת חב"ד, הצמח צדק.

מיד אחרי השיחה, מוניתי להוביל את המבצע, וקיבלתי שורה של הוראות מפורטות מהרבי:

כל ילד וילדה יהודים יהיו זכאים לרכוש את אחת בספר התורה, בתמורה לסכום סמלי של דולר אחד (או סכום שווה ערך במטבע המקומי של ארצם). מבוגרים יוכלו לרשום ילדים רכים, אולם הרבי ביקש שילדים שמסוגלים למלא בעצמם את טופס הרישום, שיעשו זאת בכוחות עצמם, ורצוי שאף ישלמו על האות מחסכונותיהם. כך תהיה לרכישה זו ערך רב יותר בעיני הילד.

הרבי אפילו תיאר את המחזה כיצד ילד מתיישב למלא בעצמו את הטופס, מפשיל את שרווליו ומשרבב את לשונו בין שיניו בריכוז, תוך שהוא אוזח בין אצבעותיו את העיפרון ומתייגע לרשום את אותיות שמו בכתב נאה.

עוד אמר הרבי שחשוב לאשר את תרומתו של כל ילד, אולם הוא לא רצה שננפיק קבלה פשוטה. הרבי ביקש לעצב תעודה נאה ומרשימה, שתותר בילדים רושם, ושאותה ירצו לתלות על קיר חדרם ולהראות לחבריהם, שבעקבות כך יתעוררו גם הם ברצון לרכוש לעצמם את ספר התורה. בארבע פינות התעודה מופיעות תמונות של אתרים קדושים בארץ ישראל - הכותל המערבי, קבר רחל, מערת המכפלה וציון רבי שמעון בר יוחאי. כמו כן, מתוך רגישות רבה לתחושתם של הילדים, הורה הרבי שלא לציין בתעודה את האות שעלתה בגורלם. "המנהג הנפוץ בכתיבת ספר תורה הוא שמודיעים לתורם בדיוק איזו אות הוא רכש, ובאיזה פסוק... אף על פי כן, עדיף שלא ננהג כך", הורה הרבי, "אלא רק לציין בתעודה באיזו פרשה בתורה נמצאת האות שלהם".

הרבי הסביר שאמנם כל האותיות בספר התורה קדושות במידה שווה - ואם חסרה אות אחת, ולא משנה איזו, בין אם זו אות משם ה', או ממילה בעלת משמעות שלילית - אי אפשר להשתמש בספר התורה. עם זאת, איננו רוצים ששום ילד יחוש שהאות שלו פחותה בערכה מזו של חברו.

הרבי גם הורה שאת האות של כל ילד לא יבחר מישהו

«

ישראל שיזם הרבי היה קשור למבצע המאוד מסוכן שנועד להסיר את האיום הזה מעל העם היהודי, ושכעת איום זה אכן סוכל.

סיום כתיבת ספר התורה של ילדי ישראל נקבע ליום השנה לפטירת אביו של הרבי, הרב לוי יצחק שניאורסאהן, בכ' במנחם אב. הרבי מינה את רבה של קהילת חב"ד בשכונת קראון הייטס, הרב זלמן שמעון דבורקין, בתור נציגו האישי, לכתוב בשמו את האות האחרונה בספר התורה. הרבי הוסיף שבודאי יהיו עוד ילדים רבים שירצו לרכוש אותיות, ובנוסף יולדו עוד ילדים שגם הם יצטרכו אותיות, וממילא יהיה צורך בספר תורה שני. לכן הורה הרבי לרב דבורקין שגם יכתוב את האות הראשונה בספר התורה השני.

מכל רחבי הארץ הגיעו אלפים לירושלים כדי להשתתף בטקס סיום כתיבת ספר התורה. עם סיום הכתיבה ירדו כולם בתהלוכה חגיגית לעבר הכותל המערבי, וההמון מילא את הרחבה הגדולה עד אפס מקום. אחר כך, שבה התהלוכה לבית הכנסת להמשך החגיגה שלווה בשירה ובריקודים.

ואז החל המבצע לכתיבת ספר התורה השני.

מאז, הושלמה כתיבתם של שישה ספרי תורה של ילדי ישראל. ששת הספרים הללו שוכנים בבית הכנסת על שם הצמח צדק בעיר התיקה בירושלים, שם נמצאת בעיצומה כתיבתו של הספר השביעי. בסך הכל, מייצגים שבעת הספרים את השתתפותם עד כה של יותר משני מיליון מילדי ישראל.

הרב שמואל גרייזמאן, המשמש שליח חב"ד בירושלים, עומד בראש מבצע כתיבת ספר התורה של ילדי ישראל (Kidstora.org) מראשיתו, מאז שנת תשמ"א (1981). הוא רואיין בחודש שבט תשע"ה (2015).

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויובד שיחיו מינסקי

השבוע לפני:

◀ תשמ"ח (1980) — אחרי תפילת מנחה ניגש אל הרבי הרב נחום דב בראייר, נכדו של האדמו"ר הקודם מבויאן, נשק את ידו והציג את עצמו. אף שהיה אז בן עשרים ואחת בלבד, הרבי הזמינו להיכנס עמו למבואה שלפני חדרו, שם שוחח עמו כעשר דקות, ואחר כך ליווה אותו עד הדלת. הרבי עוררו שיאות לקבל עליו את נשיאות החסידות אשר נותרה ללא מנהיג מאז פטירת סבו. כעשור קודם לכן, כדי שהשושלת החשובה לא תאבד, הוא הוכתר לאדמו"ר בית בויאן בשנת תשמ"ה (1985). כ"ב באייר.

ההקדשות שלכם

מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

לפרטים נוספים

ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל

כתבו לנו: sipursheli@jemedi.org

במשרד, אלא שזו תיקבע על ידי הגרלה, כך שהקשר בין האות לבין הילד יהיה אקראי לחלוטין. הרבי הסביר את החשיבות של האות, שכן היא הופכת להיות הכלי שבאמצעותו נמשכת ברכת ה' עבור אותו ילד.

חשיבותו של ספר התורה לילדי ישראל הלכה והתבהרה עוד יותר כאשר הרבי נשא דברים בנושא זה בהתוועדות ל"ג בעומר באותה שנה:

"אנחנו חיים כעת בעולם בו שוררים בלבול ומבוכה, וניצבים בפני מצבים ותהפוכות חסרי תקדים", אמר הרבי. "בימינו, אדם אחד בודד, מופרע ומתוסכל, שלו גישה לכפתור או למתג הרסני, עלול לדרדר מדינה שלמה, ואפילו את העולם כולו, למצב של הרס וחורבן כפי שלא היה מעולם בכל ההיסטוריה האנושית".

הרבי המשיך ואמר שכדי למנוע אסון, "חייבים לעשות משהו", ואותו 'משהו' הוא לנקוט פעולה כדי להבטיח שבין בני ישראל ישורר שלום ואחוה, וזה יפעל שלום בעולם כולו. "איזו מצווה בכוחה לאחד את כל היהודים באופן קבוע ומתמשך?" שאל הרבי, וענה, "מצוות כתיבת ספר תורה... ובפרט ספר תורה הנכתב עבור ילדים קטנים, 'הבל שאין בו חטא'".

הרבי הפציר בכל החסידים שיתחילו לפעול במרץ להודיע לכל ילדי ישראל בעולם כולו על אודות מבצע זה, ולרשום אותם לרכישת אות בספר התורה של ילדי ישראל. בהמשך הסביר הרבי שיש שני ימים בלוח השנה העברי שיש להם קשר מיוחד לילדים - ל"ג בעומר ושבועות. לכן, הסביר הרבי, חשוב במיוחד לנצל ימים אלו כדי לרשום כמה שיותר ילדים.

כבר מההתחלה הרבי עקב בתשומת לב אחר מספר האותיות שנרכשו. בכל שבוע קיבלתי שיחת טלפון מהרב בנימין קליין, מזכירו של הרבי, שביקש לדעת כמה טפסי רישום חדשים הגיעו. אני נזכר שבתחילת הדרך, הרבי לא היה מרוצה. כאשר הגשתי את הדו"ח הראשון, דרש הרבי לדעת מדוע לא הושגו תוצאות טובות יותר. "זה כל מה שנעשה אחרי כל הרעש סביב העניין!?"

יומיים לפני חג השבועות, בהתוועדות של שבת, שב הרבי ואמר שיש איום בעולם שעלול להוביל להרס וחורבן. יש לפעול במהירות, הדגיש הרבי, והוא הצביע שוב על ספר התורה של ילדי ישראל בתור האמצעי שבכוחו לקדם את פני הרעה. "יש לשתף כמה שיותר ילדים בכך, ויפה שעשה אחת קודם", הורה הרבי פעם נוספת.

למחרת, בערב חג השבועות תשמ"א (1981), התברר לכל מהי אותה סכנה שמפניה שב הרבי והזהיר. באותו יום הפציצה ישראל את הכור האטומי בעיראק. אף שהייתה זו משימה הכרוכה בסיכונים אדירים, היא הצליחה בדרך נס לנטרל את יכולתו של הדיקטטור העיראקי, סדאם חוסיין, לפתוח במלחמה גרעינית.

מאוחר יותר באותו לילה, כאשר החלו להגיע ידיעות על המבצע הישראלי, הבינו כולם שמבצע ספר התורה של ילדי

אף שהשתדלנו כמיטב יכולתנו לאמת כל פרט, תוכנם של הסיפורים משקף את דברי הרבי כפי שאלו הובנו בשנתו על ידי השומעים והשתמרו בזיכרונם.

MY ENCOUNTER
with the
REBBE

בסיוע חברי

THE
JEM FOUNDATION

ואתה תצוה... להעלות נר תמיד